

Vasten periode 10 – 31 januari 2022

Ook dit jaar willen we weer een periode van vasten starten. Het **eerste deel van het jaar tijd apart** zetten voor God de Vader is iets moois. Het is God op de eerste plek zetten. Weten dat we afhankelijk zijn van Hem in alles. Hij is onze zegen.

We kunnen hele studies maken over vasten en dat is soms goed en waardevol, maar het is domweg een **beslissing**. De beslissing geeft aan tot hoever je bereid bent te gaan voor God. Niet dat we God willen dwingen om iets te doen, verre van dat! Maar wie is God voor je? Wat is Hij jou waard? Ik moet denken aan de gelijkenis van de kostbare parel in Mattheus 13: 45,46

“Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. 46 Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, verkocht hij alles wat hij had en kocht die parel.”

Je kunt het merken wanneer iemand uit de aanwezigheid van God komt. Het is mooi wanneer iemand een goede spreker is en de vaardigheid heeft om te spreken, maar dat maakt niet dat er iets in de atmosfeer verandert. Maar wanneer de woorden van een spreker gedragen worden door de Geest van God dan merk je het zeker! Bij het eerste woord kan de atmosfeer al veranderen. **Elke bediening vanuit God naar anderen toe zou zwanger moeten zijn van gebed en de werking van Gods Geest**. Dat maakt het verschil. De discipelen leerden deze les ook in Marcus 9: 28 *“Hij antwoordde: ‘Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.’*

Aan het begin van 2021 heb ik gezegd dat **‘Focus’** belangrijk was. Afleiding en teveel prikkels vanuit het nieuws kan ons makkelijk afleiden en passief maken. Dit jaar wil ik de focus opnieuw zetten op God de Vader. Ik wil dat mijn leven meer en meer gekenmerkt wordt door Zijn aanwezigheid en de kracht van Zijn Geest door mij heen. De wereld heeft de krachtige werking van de Heilige Geest nodig. De wereld heeft geen krachteloze kerk nodig! **Voor 2022 wil ik de ‘stem van de Heilige Geest’, en de uitwerking daarvan zien werken in mijn wereld! ‘When God speaks, Life happens!’**

Openbaring 1: 10b en 12-16

“Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin...k draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden kandelaars, 13en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14Zijn haar was wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlamvend vuur. 15Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. 16In zijn rechterhand had Hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon.”

Welke stem doet jou omdraaien? Welke stem activeert jouw leven?

Doe je mee met 21 dagen vasten?

