

Terugblik

Dat 2020 een bijzonder jaar was, hoeven we niemand te vertellen. Spannend, zorgwekkend, aangetast in onze vrijheden, maar ook leerzaam en ons bewust maken van veel zaken waar we meestal aan voorbij lopen.

Wat hebben we toch kunnen doen

Dankzij de nieuwe technieken en snel overleg en handelen zijn we meteen toen de eerste lock down een feit werd overstapt op online meeten. Wennen, anders, maar we bleven in verbinding.

Nieuwe structuur

In het kader van 'bewust maken' werd het steeds duidelijker dat de kerk anders georganiseerd moet gaan worden. We hebben de eerste stappen hierin kunnen maken. Het pakket van 24ToDouble biedt hiervoor handreikingen.

Nieuw alles-in-een software pakket

Al langer hadden we de wens voor een nieuwe, modernere website. Vele vragen zijn de revue gepasseerd: laten bouwen en onderhouden, laten bouwen en dan zelf onderhouden, helemaal zelf opzetten, in welk systeem, wat mogen de kosten zijn... Totdat we kennis maakten met Eduard van KerkSPOT. Hij biedt een compleet pakket aan voor zowel een uitgebreide ledenadministratie, website en allerlei mogelijkheden voor communicatie en management. Na wat sparren en een paar kritische vragen, hebben we de knoop doorgehakt en konden we aan de slag. Enerzijds fijn dat we nu, tijdens de eerste lockdown, rustig konden opstarten. Van de andere kant voelde het als een soort 'droog zwemmen' want een agenda vullen met alle handige tools die erbij horen was natuurlijk nauwelijks aan de orde. Tools waarvan we eerder dachten dat ze voor ons voorlopig geen toegevoegde waarde zouden hebben, zoals het ticketsysteem, bleken ineens ontzettend helpend, toen we vanaf juli in kleine groepen weer mochten samenkomen. Inmiddels wordt de nieuwsbrief verspreid via het KerkSPOT systeem en hebben steeds meer mensen een eigen account aangemaakt. Handig dat nu alle ledengegevens op één plek verzameld zijn, er een goede plek is om de preken onder te brengen en we een crowdfunding pagina kunnen maken voor bijzondere offerande doelen.

